



Värmland / Säffle / Kila kyrkogård

## Karl och Elisabeth Olsson

Karl Wilhelm Olsson föddes i Årnäs, Ed 6 februari 1913. Föräldrarna var Aron Edmund Olsson och Rut Emilia Delin, bägge födda 1883 i Kila. Karl var förste sonen och han fick tre yngre syskon – Gösta Henry, Rut Märta och Karin Dagmar.

Maria Kristina Elisabeth Myrman föddes i Ranglebyn 19 november 1904. Fadern var soldaten och sågverksarbetaren Anders Andersson Myrman och modern var

Matilda Svensdotter. Matilda hade fått en dotter, utom äktenskapet, Anna Serafia född 20 mars 1892. Matilda flyttar med dottern till Karlstad 1892, men hon kom tillbaka 1894.

Matilda gifte sig med Anders Andersson Myrman i Bolet 1895. Det är oklart om det är samme Anders som är far till Anna Serafia. Anna blev fosterdotter hos Matildas syster Anna-Kajsa Svensdotter och Erik Jan Andersson i grannstugan i Bolet. De var barnlösa. Anledningen till varför lilla Anna blev fosterdotter och fick växa upp hos Anna-Kajsa och Erik Jan är oklart. Anders och Matilda var kanske fattiga eller så ogillade Anders lilla Anna på något sätt? Anna Serafia Andersdotter emigrerade till Amerika 1907, endast 15 år gammal. Hon återvände inte till Sverige igen.

Anders och Matilda fick sedan sju barn tillsammans. Elisabeth, eller Lisa som hon kallades var ett av syskonen. Hilma Torborg föddes 3 juni 1895, Anders Gullfrid 15 maj 1897, Klara Matilda Karolina 27 juni 1900, Elin Ingeborg 1902, Maria Kristina Elisabeth (Lisa) 19 november 1904, dödfött flickebarn 25 augusti 1906 och Gerda Olivia 19 april 1908.

Lisas storasyster Hilma (Tora), emigrerade till Amerika. Hilma återvände på ålderns höst hem till Sverige.

Karl och Lisa träffades när de båda arbetade på Hammars gård utanför Värmlandsbro. Hammars gård ägdes av Nordenborg och han var sträng mot sina anställda.

Karl hade sen tidigare sonen Karl-Erik och han var bosatt i närheten av Vänersborg eller Trollhättan. Han hälsade på i Mosserud ibland. Far och son var så lika till utseendet. Karl-Erik avled strax efter att pappa Karl gick bort.

Karl och Lisa gifte sig i Kila kyrka 17 april 1937. Den dagen fick de skjuts till kyrkan av Rudolf Johansson i Fjäll. Då skulle Lisa ha sagt så här till Rudolf. "Dette ä ju aldeles fel, dä ä ju dej ja skulle ha hatt iställe".

Karl och Lisa fick inga barn, vilket var en sorg för dem. Det har berättats att Karl ropade in en barnvagn på en auktion i Ulfbol. Någon hade haft synpunkter på detta, och då skulle Lisa ha svarat så här. "Man vet allri när tjuren går lös".

De bodde några år på Berget i Bolet, innan de köpte fastigheten i Mosserud. De kom till Mosserud, Där framme, 1945 eller 1946. Gården hade plats för 10–12 kor. Karl hade en "Grälle" traktor. Tillsammans drev de gården i Mosserud i drygt 30 år.

Lisa hade en övertygelse. Hon trodde på tomtar. Hon var fullt allvarlig när hon berättade om tomtar. Lisa gillade att "slänga käft" med folk och hon kunde vara grov i mun. Hon berömde kyrkoherde Henning Nilsson, för honom gick det att skoja med, sa hon.

Karl var lågmäld, och lite tillbakadragen och han myste och log, när Lisa var i farten.

Karl och Lisa flyttade till Värmlands Nysäter hösten 1978. De sålde fastigheten i Mosserud till Rune och Ingegerd Jansson i Myrås. Karl avled ganska kort tid efter att de flyttat till Nysäter, 13 mars 1980. Han ramlade utför trappan ner till källaren, och efter det fick han inte krafterna tillbaka. Kalle hade problem med hjärtat i många år.

När systemen Hilma återvände hem till Sverige från Amerika, fick hon till att börja med bo hos Lisa i Nysäter. Då var Karl redan avliden. Efter ett tag sålde Lisa huset och flyttade till Säffle. Systrarna Lisa, Hilma och Gerda bodde alla tre på äldreboendet Lindbacken i Säffle de sista åren.

.  
.  
.